

## We gaan op reis - in meerder opzichten...

U wordt hartelijk uitgenodigd voor mijn meertalige voorstelling: 'De lange reis naar Berlijn'.

Wij - de beheerscommissie van de Thomaskerk in Katlijk en ik - gaan het zo organiseren, dat het niet alleen binnen de voorschriften en beperkingen blijft, maar dat voorzichtigheid en veiligheid voorop staan.

Allereerst: maximaal kunnen 25 tot 30 mensen de voorstelling bijwonen. Dat is afhankelijk van hoe u komt: als gezinsleden of als individu. Daarbij is het noodzakelijk om te reserveren en de toegangsprijs (incl. 2 consumpties) over te maken, zodat er geen ingewikkelde geldoverdracht hoeft plaats te vinden. (Dat mag ook achteraf)

In de kerk wordt met losse, genummerde stoelen een zodanige opstelling gemaakt, dat er voldoende afstand is, volgens de regels van de overheid.

Ook voor toiletbezoek (extra hygiënische voorzorgsmaatregelen) en consumpties (u kunt uw eigen kop meenemen) geldt: alles zo verantwoord mogelijk. Maar daar zult u eind juni misschien al ervaring mee hebben.

Ikzelf zit als zanger, verteller en muzikant op veilige afstand en overweeg om met een transparante plaat te werken i.v.m. de grotere risico 's bij het zingen. Een andere mogelijkheid is: mij vooraf laten testen.

Dit klinkt allemaal nog wat 'unheimisch', maar ik weet zeker, dat zo 'n gevoel bij het eerste verhaal en het eerste lied al verdwijnt en we alleen nog maar vieren dat we weer samen zijn onder de 'culturele hemel'.

Want dat hebben we allemaal gemist.



## De lange reis naar Berlijn



*Verlangen, onrust, een verre horizon...*

Bennie Huisman, geboren in Friesland, wilde net als Goethe naar Rome. Maar hij vond zichzelf terug in Berlijn. En zocht naar verhalen.

Die waren er genoeg. Pijnlijke, mooie en vaak aangrijpende verhalen in een stad die altijd maar weer met zichzelf en met z'n geschiedenis in gesprek is.

*Eine Stadt erinnert sich...*

Hij fietste van z'n waterrijke *Heimat* naar Berlijn, langzaam, want: 'de weg is het doel...'

Later van Berlijn terug naar huis.

Maar waar is een mens 'thuis'? Waar lag het begin? Van de onrust? Van de nieuwsgierigheid? Van de liefde voor muziek, voor talen - Fries, Nederlands, Duits, vreemd en eigen - in een wereld die nu het Engels omarmt?

En welke zoektocht brengt een jongen uit het waterland zoveel jaren later in Berlijn?

Liedjes en verhalen over het leven zelf.

Thomaskerk in Katlijk  
Vrijdag 26 juni 2020 - 20.00 uur  
Kaarten: € 12,50 (incl. 2 consumpties)  
Max. 30 mensen welkom  
reserveren noodzakelijk:  
[info@benniehuisman.nl](mailto:info@benniehuisman.nl)  
(of) 06-29155260