

Waar blijft de tijd?

een programma van Bennie Huisman

Zanger & Verhalenverteller

Schrijver & Muzikant

Toen mijn grootouders elkaar net hadden leren kennen gingen ze samen naar het vliegfeest in Heerenveen om met tienduizenden anderen een mens voor het eerst te zien vliegen: Clement van Maasdijk. Zeventig jaar later vloog 'pake' zelf voor het eerst, naar Zuid-Afrika, om de gëmigreerde kinderen en hun familie nog eens op te zoeken.

Mijn eerste kleinkind heeft in het eerste jaar van haar leven al meer gevlogen dan mijn grootvader en ze zal mijzelf snel hebben ingehaald.

Ik ben van net na de oorlog. Als ik terugkijk weet ik uit eigen ervaring nog wel wat over de wereld waarin mijn ouders opgroeiden. Ik heb zelf ook veel dingen zien veranderen en vaak gedacht: het zal mijn tijd wel duren. Om nu vast te stellen dat diezelfde dingen al deel van mijn leven zijn.

Tegelijkertijd denk ik soms al een glimp te zien van waar het heengaat en hoe mijn kleinkinderen zullen opgroeien.

Het is in veel opzichten beter geworden, maar 'de mens zelf'?

'Altyd wat nijs en selden wat goeds...', zei mijn moeder dan.



Waar blijft de tijd?

- zet *toen & nu & later?* - naast elkaar
- is speels & relativerend
- wordt gekruid met humor & sentiment
- heeft geen speciaal podium nodig
- is meertalig:
- begeleiding: piano & accordeon
- een digitale piano kan ik meenemen
- geluidsversteking ook, indien nodig
- heeft een basisprijs van € 180,-, alles inbegrepen
- maar overleg is altijd mogelijk



Bennie Huisman

Zanger & Verhalenverteller, Schrijver & Muzikant



Even voorstellen:

ben van die mooie zomer van '47
& al meer dan 35 jaar 'kunstenmaker'
zing & vertel:
mooie liedjes & meeslepende verhalen
eigen & bijzondere andere
in meerdere talen
avondvullend & tussendoor
begeleid mijzelf op piano & accordeon
op diverse 'podia':
van huiskamer tot theater,
alleen & met anderen

Bennie Huisman, Herenwal 3, 8441 AZ Heerenveen

www.benniehuisman.nl / info@benniehuisman.nl

05130-625667 / 06-29155260